

Zoveel liefde

ZEMST - Greet Selderslaghs wil graag afscheidsvieringen op maat organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een wandeling. Afscheid nemen wordt steeds persoonlijker, en daar wil Greet mee aan de slag in onze regio.

Greet, jij doet begrafenissen, hoe ben je hiertoe gekomen?

“Puur toevallig! Ik was al een paar jaar zelfstandige coach. Ik ging met mensen op zoek naar ondergesneeuwde dromen, naar wat ze écht wilden doen, en hoe ze daar vorm aan konden geven. Toen zag ik een advertentie voor ‘voorganger’ in een crematorium. Ik wist zelfs nog niet dat ‘voorganger’ een job was. Ik solliciteerde en mocht beginnen. Ondertussen doe ik de job als zelfstandige.”

Hoe ga je te werk?

“Ik zit samen met de familie en laat hen vertellen over hun geliefde, stel vragen, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de overledene. Het gaat niet alleen over wat iemand

deed, maar vooral hoe hij of zij in het leven stond, hoe het karakter was, welke mensen belangrijk waren, ... Thuis schrijf ik alles uit, ik ga daarbij op zoek naar een symbool dat de persoon typeert en gebruik dat doorheen de viering. Ik voeg passende gedichten of teksten toe, zorg voor mooie formuleringen en voor een geheel met foto's en muziek. Dan breng ik dit op de dag van de viering, respectvol en met warme stem, om zo wat troost te brengen en verbinding.”

“Wat me telkens opvalt, is hoeveel liefde er is.”

Is dat niet triest, altijd met verdriet geconfronteerd worden?

“Ja en nee. Ik leef natuurlijk mee, zeker als het een jong iemand is, maar het doet me goed als ik merk hoe helend het is voor de familie om over de geliefde te kunnen vertellen, anekdotes op te rakelen, zich mooie momenten samen voor de geest te halen. Bij diep verdriet zijn nabijheid en een luisterend oor oh zo belangrijk. Er zijn best wel veel moeilijke dingen in families, allerlei conflicten, maar wat me telkens opvalt, is hoeveel liefde er is, tussen partners, kinderen en ouders, grootouders en kleinkinderen, ... Dat vind ik heel speciaal, dat op momenten van rauwe rouw die liefde zo zichtbaar wordt.”

Wow, klinkt mooi! Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik hoop in de toekomst vieringen te doen die nog meer op maat zijn, ook bijvoorbeeld buiten, in de vorm van een wandeling, helemaal in functie van wat de familie wenst natuurlijk. Of een viering voorbereiden met de persoon zelf, die stervende is. Ik wil verder ook rituelen uitvoeren voor andere kantelmomenten, een huwelijk, pensionering of speciale verjaardag. Als je bewust stilstaat, en deze momenten bestendigt en bekrachtigt, heeft dat een positief, ja transformerend effect dat diep doorwerkt.”

Klinkt bijzonder! Ik denk dat we daar nog eens voor terugkomen!

Contactinfo:

Greet Selderslaghs
015/62 06 35 - 0479 23 40 27
greet.selderslaghs@skynet.be
www.artofgoodliving.eu
(website wordt momenteel vernieuwd)

Tekst: Laura Schoevaers en Greet Selderslaghs, foto: Greet Selderslaghs



Greet Selderslaghs begeleidt afscheidsvieringen, en wil dat steeds meer op maat doen.